

# Heraldica Varia

## DEPOSITIONER

*Ingenjör Joakim Pauli*, Torslanda, har deponerat adliga ätten Paulis nr 96 tysk-romerska adelsbrev. Det utfärdades 1598 den 21/6 i Prag av kejsar Rudolf II. Det är intressant ur flera synpunkter. Dels framgår det tydligt och klart av vapenritningen att det inte skall vara någon balk och ginbalk som delar fälten, och som vid senare tidpunkt i vissa avbildningar tillfogats vapnet. Dels historien om hur brevet kom i den svenska ättens ägo. Det var genom ingenjören Knut Pauli 1891. Han forskade nere i Österrike om ättens ursprung och fick uppgift om att brevet fanns i en professor Gabriel von Canals i Düsseldorf ägo. Det visade sig att denne härstammade från en Pauli och att brevet övergått till hans släkt från stammodern. Sedan Knut Pauli besökt von Canal överlämnade denne brevet till ätten Pauli.

*Polisintendent Gunnar af Geijerstam*, Uddevalla, har deponerat originalsköldebrevet för adliga ätten af Geijerstam nr 2010. Det var brukspatronen, sedermera bergsrådet Emanuel Geijer som adlades 1773 den 28 vid Loka brunn av Konung Gustav III.

*Lärare Tom Pauli*, Uppsala, har deponerat friherrebrevet i original för friherrliga ätten af Nordin nr 319. Det var landshövdingen och den kände politikern Johan Magnus af Nordin som upphöjdes i friherrlig värdighet 1800 den 14/6 enligt primogenitur, det vill säga att värdigheten endast skulle åtfölja äldste sonen, son efter son, på Norrköpings slott av Konung Gustav IV Adolf. Att Nordin stod i stor nåd hos denne liksom hos fadern Konung Gustav III framgår av vapnet där båda konungarnas namnchiffer ingår i var sitt fält, liksom landskapsvapnen för Dalarna och Gästrikland där Nordin var landshövding. Ätten utdog 1850 den 8/6.

## SIGILLAVTRYCK

*Kriminalinspektör Jan Silfverhielm*, Ystad, har till Ridarhuset överlämnat ett mycket intressant sigillavtryck som visar greve Claes Ekeblads vapen som friherre. Han blev friherre 1711 och blev faktiskt, trots uppgift om motsatsen, introducerad i denna värdighet 1713 men ätten uteslöts i den nya matrikeln 1727 såsom varande introducerad i högre, i detta fall grevlig, värdighet 1720. Vapnet finns inte med i Klingspors vapenbok från 1895. Det finns inte



heller med i vapenritningarna för ointroducerade ätter i Erik Posses samling i Ridarhuset. Därför är det verkligen av stort intresse att få se hur detta vapen såg ut även om skillnaden från det grevliga inte är stor. Den enda skillnaden är att en tredje hjälm med hjälmprydnad tillfogats till heraldiskt vänster.

*Per Nordenvall*, riddarhusgenealog

FOTO: GÖRAN MÖRNER